

The Good News



Het leven ontdekken *Basiscursus voor geloof*



Wij willen je vragen om deze brief gewoon even te lezen. Het is een brief, die bewust aan alle mensen gericht is. De inhoud komt uit de Bijbel. Tussen haakjes staat de verwijzing naar de bijbehorende bijbeltekst.

Je bent belangrijk voor mij

Ik begrijp je, zoals geen mens je ooit zal kunnen begrijpen. Al je wensen, motieven en behoeftes ken ik (*Psalm 139, vers 1*). Ik weet, wanneer je gaat rusten en wanneer je weer opstaat; ik weet zelfs, wat je denkt (*Psalm 139, vers 2*). Ik ben met al je wegen bekend; ik weet wat je wilt bereiken (*Psalm 139, vers 3*). Zelfs al de haren op je hoofd zijn geteld (*Matteüs 10, vers 29-31*).



Ik kende je al, voordat je ouders aan je dachten (*Jeremia 1, vers 5*). Ik heb je in de buik van je moeder laten groeien (*Psalm 139, vers 13*). Je bent geen toeval, geen product van de evolutie. Ik heb jou gewild en ik heb je gepland. Jouw toekomst ligt in mijn handen (*Psalm 139, vers 15-16*). Je bent uniek en prachtig gemaakt (*Psalm 139, vers 14*). Ik heb voor je gezorgd vanaf de dag van je geboorte (*Psalm 71, vers 6*). Ik wil je veel goeds geven (*Jacobus 1, vers 17*).

Ik nodig je uit, om mijn kind te worden (*Johannes 1, vers 12*). Je bent je eigen weg gegaan en hebt mij meestal links laten liggen; daardoor zijn onze wegen gescheiden (*Jesaja 53, vers 6*). Maar dat hoeft niet zo te blijven. Mijn Zoon Jezus is de weg, die je naar mij terugbrengt en je met mij verzoent (*Johannes 14, vers 6*). Door Hem is mijn liefde voor jou ca. 2000 jaar geleden zichtbaar geworden (*Johannes 3, vers 16*). Hij is toen aan het kruis voor jouw verkeerde wegen en beslissingen gestorven, opdat wij weer met elkaar verbonden kunnen zijn (*2 Korintiërs 5, vers 18-19 en 21*).

Ik heb Jezus op laten staan uit de dood. Hij leeft (*Handelingen 10, vers 10*). Geef je leven over aan Hem; dan zul je slagen (*Psalm 37, vers 4*). Als je het geschenk van de vergeving aanneemt, staat er niets meer tussen ons in (*Romeinen 8, vers 38-39*).

De vraag is: Wil je mijn kind worden? (*Johannes 1, vers 12-13*). Ik wacht op je (*Lucas 15, vers 11-24*).

Je liefhebbende God

Je vindt meer over God en een zinvol leven op de volgende pagina's.

Inhoud

Bladzijde

1.	Op zoek naar de allereerste sporen God begint het leven	4
2.	Waarop is onze kennis gebaseerd? God openbaart zich aan ons door de Bijbel	5
3.	Onzichtbaar, maar toch te vinden? God, onze Schepper, stelt zich voor	6
4.	Onze hoogste doel De mens is wonderlijk mooi geschapen	9
5.	De grootste ramp uit de wereldgeschiedenis De mens komt in opstand tegen God	10
6.	Hopeloos ten einde raad De mens is een slaaf van de zonde	12
7.	Onze toekomst zonder God De mens is op weg naar de eeuwige ellende	13
8.	Religieus zijn is niet genoeg Jezus Christus is de sleutel	14
9.	God zoekt zelf contact met ons Jezus Christus laat zien, hoe uniek Hij is	16
10.	De liefde van God wordt zichtbaar Jezus Christus geeft alles op ten behoeve van ons	17
11.	Mijn reactie daarop Verlossing vinden	19
12.	Genieten van het nieuwe leven De eerste stappen in je leven als christen	20
	Colofon	23

1. Op zoek naar de allereerste sporen *God begint het leven*

Vaak hoor je de vraag stellen: Bestaat God wel?

Daar zou je best een antwoord op willen hebben, toch? Als God namelijk niet bestaat, is het ook zinloos om naar Hem op zoek te gaan. In de Bijbel lezen we: ***Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond*** (Hebreeën 11:6). Het is niet mogelijk om het bestaan van God met wetenschappelijke, mathematische argumenten te bewijzen, maar toch spreken veel feiten ervóór dat Hij bestaat.



Het universum

Als we het heelal als het resultaat van toeval beschouwen, roept ook dat veel nieuwe vragen op – en beantwoordt er geen een van. Hetzelfde heb je met de 'theorie van de oerknal'. Waar kwam dan die eerste materie vandaan? Immers, ook een 'oerknal' kan niet zomaar iets uit niets laten ontstaan. Iedereen heeft wel gehoord van de evolutietheorie, maar ook die is niet bepaald onbetwist: Hoe is het verklaarbaar dat uit niets zich iets ontwikkelt dat blijkt te bestaan uit de ongelofelijk complexe levensvormen op aarde? Nou ja, daarom noemen we het ook nog steeds een 'theorie'.

In de Bijbel vinden we een verklaring waar we wat mee aankunnen

In het begin schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). Onze wereld is geen toevalsproduct van een gelukkig samenkomen van een aantal deeltjes, 'die er altijd al waren'. We zien wel dat er achter die schepping een geweldige intelligentie moet zitten.

Door geloof komen we tot het inzicht, dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare (Hebreeën 11:3). De schepping heeft een begin en een oorsprong in God. ***Laat heel de aarde vrezen voor de Heer, ... want hij sprak en het was er, hij gebod en daar stond het*** (Psalm 33:8,9).

Een onvoorstelbaar mooie ordening en vorming van natuur en natuurwetten

Niet alleen de verste verten van het heelal, maar ook de allerkleinste, microscopisch kleine levende wezens – ze zijn allemaal perfect functioneel gemaakt. Maar orde ontstaat niet vanzelf en ook de natuurwetten wijzen erop dat er een Wetgever is.

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij is het die over hemel en aarde heerst (Handelingen 17:24).

De meest sprekende verwijzing naar een Schepper is de mens zelf

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen (Genesis 2:7).

Anders dan de dieren heeft de mens iets, wat we 'persoonlijkheid' noemen. De mens kan denken, voelen en willen. Hij heeft een geweten, hij kan verstandelijke beslissingen nemen en kiezen tussen goed en kwaad / slecht. Hij is in staat om lief te hebben en hij kan hartstochtelijk zijn. Maar bovenal heeft hij een diep verlangen naar God. Waar heeft de mens al die eigenschappen vandaan? Die kunnen niet door een evolutionaire ontwikkeling of een keten van toevalligheden ontstaan zijn. De mens is geen toevalsproduct. Koning David, die veel psalmen (liederen) in de Bijbel heeft geschreven, drukt dat als volgt uit: ***Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel*** (Psalm 139:14).

2. Waarop is onze kennis gebaseerd?

God openbaart zich aan ons door de Bijbel

We hebben betrouwbare uitspraken over God nodig

Een man, die luisterde naar de naam Job en waarvan we een heel boek in de Bijbel hebben overgehouden, kreeg eens de vraag voorgelegd: ***Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen, het wezen van de Ontzagwekkende geheel omvatten?*** (Job 11:7). Wat had hij daarop nu kunnen antwoorden? We kunnen God niet doorgronden en daarom zijn we aangewezen op die keren dat Hij zich aan ons openbaart. We laten je er enkele van zien.

God maakt zich onder andere kenbaar in de natuur

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen (Psalm 19:2). Alleen het heelal al in zijn omvang en ordening, z'n veelvoud en schoonheid laat veel van God zien; Hij heeft het geschapen. In de schepping van de aarde toont God ons Zijn macht, Zijn onbegrijpelijke wijsheid en zijn onbegrensde creativiteit. God is weliswaar onzichtbaar maar ***Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar*** (Romeinen 1:20).

God spreekt met mensen

Communicatie verloopt voornamelijk via woorden. Ook God heeft zich aan enkele mensen kenbaar gemaakt. ***Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest*** (2 Petrus 1:21). Er bestaat geen literair werk, waarin zo'n enorme hoeveelheid van duidelijke en gedetailleerde voorspellingen staat die later precies zijn

uitgekomen, zoals ze voorzegd waren. Denk alleen maar aan de geboorteplaats van Jezus Christus of aan de details van Zijn latere kruisiging. Dat kan geen toeval zijn. God houdt door de hele Bijbel heen Zijn doel voor ogen. **Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven** (2 Timoteüs 3:16).



Geen enkel ander boek brengt een zo krachtige boodschap, die levens verandert.

Het bijzondere van de Bijbel kunnen we afleiden uit de impact die de Bijbel heeft op het leven van mensen. **Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God**

dat ook werkzaam is in u, die gelooft (1 Tessalonicenzen 2:13). Miljoenen mensen hebben in de voorbije eeuwen uit eigen ervaring getuigd: **De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar** (Psalm 19:8).

Wie wil weten, wie God is, moet gaan lezen in Zijn Woord, de Bijbel. Daar laat Hij zich vinden en deelt Hij precies mee, wat Hij van ons verwacht.

3. Onzichtbaar maar toch te vinden?

God, onze Schepper, stelt zich aan ons voor

Iedereen heeft zo zijn eigen voorstelling van God. Sommigen zien Hem als een goedmoedige opa met een lange witte baard, die graag fouten door de vingers ziet. Anderen zien in Hem de grote hemelse politieagent. Weer anderen beschouwen Hem als een bovennatuurlijk iets, dat niet te vatten is. In feite kan alleen Hij zelf de juiste informatie over zichzelf verschaffen. Aan de hand van de volgende voorbeelden willen we laten zien, wat God zelf in de Bijbel over Zijn wezen, over zichzelf, heeft geopenbaard.



God is onvoorstelbaar groot

God heeft veel eigenschappen, die wij beslist niet kunnen begrijpen. ***Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen; ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht*** (Job 5:9). God gaat ver boven alles uit, wat wij kunnen overzien; met ons menselijk verstand en ons menselijk inzicht kunnen we deze kloof niet overbruggen. Dat hoeft ons ook niet te verrassen, want als wij God helemaal zouden kunnen doorgronden, zou Hij ook God niet meer zijn. ***De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door***

zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt, onderdrukt hij niet. Daarom hebben de mensen ontzag voor hem; hij ziet niet om naar wie zichzelf voor wijs houdt (in een andere vertaling staat: ***maar geen der eigenwijzen ziet Hij aan***) (Job 37:23-24).

God is een persoon

God is geen ding, een kracht of een idee. De manier waarop Hij denkt, voelt, wenst en handelt, zijn typerend voor een levend persoon. Maar Hij is ook weer niet 'Die daarboven' of 'de lieve God' of iets als een 'superman'. ***Maar alleen de HEER is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning*** (Jeremia 10:10).

God is eeuwig

God heeft geen begin en geen eind. Uitgedrukt in de woorden van de Bijbel heet dat: ***Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid*** (Psalm 90:2). Er is nooit een tijd geweest, waarin God niet bestond en zo'n tijd zal er ook nooit komen. God zegt van zichzelf: ***'Ik ben de alfa en de omega (het begin en het einde),' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'*** (Openbaring 1:8). En Hij blijft eeuwig dezelfde. ***Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!*** (Hebreeën 13:8). Zoals God geweest is, zo is Hij nog steeds en zo zal Hij altijd blijven.

God is onafhankelijk

Ieder levend wezen is afhankelijk van andere levende wezens, van omstandigheden en uiteindelijk ook van God – maar God zelf is volledig onafhankelijk van Zijn schepping. ***Hij laat zich ook niet bedienen door mensenheden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt*** (Handelingen 17:25).



God is rechtvaardig

De Bijbel zegt: **Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht** (Jesaja 30:18). God is evenwel niet alleen degene die ons geschapen heeft, Hij houdt ons ook in leven en Hij is onze Rechter. **In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid** (Psalm 97:2). Hij beloont en bestraft nu en tot in eeuwigheid met een volmaakte en onweerlegbare gerechtigheid.

God is heilig

Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen? (Exodus 15:11). Gods heiligheid is onvergelijklijk, uniek. **Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God** (1 Samuël 2:2). God heeft geen zwakke kanten; Hij maakt nooit fouten. En deze heilige God verlangt van ons allen, dat wij net zo heilig zullen zijn. Deze uitdaging, die Hij ons voorhoudt, staat in Zijn boek, de Bijbel. **Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig'** (1 Petrus 1:16).

God is alwetend

Zijn weten en kennen zijn volmaakt. **Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen** (Hebreeën 4:13). God weet alles, wat zich in het verleden voor heeft gedaan; Hij weet alles wat zich nu afspeelt en Hij kent de toekomst. Hij kent ook al onze gedachten, woorden en daden. Zijn wijsheid is volmaakt en gaat ver boven ons verstand uit. **Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoordringelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen** (Romeinen 11:33).

God is almachtig

Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? (Jeremia 32:27). Nu wil dat ook niet zeggen, dat God alles kan; Hij kan bijvoorbeeld niet liegen en ontrouw worden. Hij kan geen fouten maken; Hij kan niet zondigen of zichzelf verloochenen. God kan wel alles, wat Hij in overeenstemming met Zijn goddelijk wezen wil doen.

God is liefde

Dat is ongetwijfeld het allermooiste en belangrijkste. **Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft** (Johannes 3:16). De Zoon, die een is met de Vader, offert Zijn leven op voor ons, mensen. Je eigen leven opofferen voor een ander – meer kun je niet geven; dat is de ultieme daad van liefde. Dat is de uiterste manier, waarop je je liefde kunt tonen en dat doe je dan niet theoretisch, maar praktisch door het zelf uit te leven.

4. Ons hoogste doel

De mens is wonderlijk mooi geschapen

Wij, mensen, zijn op zoek naar de zin van het leven

Waarom bestaan we eigenlijk? Waar komen we vandaan? Heeft ons leven eigenlijk wel zin? In de eerste plaats moeten we erkennen, dat we niet zomaar 'existeren' en een beetje voor ons uit zitten te vegeteren. We zijn echt meer dan een toevallige opeenhoping van atomen, die op een positieve manier bij elkaar zijn gebracht. De Bijbel zegt ons, dat we door een wijze en heilige God als iets bijzonders zijn geschapen. **God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen** (Genesis 1:27). Als we onszelf plaatsen naast de zon, de maan en de sterren, lijken we oneindig klein, maar God heeft ons een unieke en vooraanstaande plaats gegeven.

We zijn meer dan een hoogontwikkeld dier

Dat is alleen al te erkennen aan het feit, dat we een vrije wil hebben, waardoor we ons leven kunnen inrichten, zoals wij dat willen: **Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen'** (Genesis 1:28). We zijn dus aangesteld als de persoonlijke beheerder van God op aarde. We hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de inrichting van ons eigen leven en dat van alle andere levende wezens.



We hebben een bijzondere waarde gekregen

We zijn geschapen naar 'het beeld van God' maar dat houdt niet in, dat we een verkleinde uitgave van God zijn met dezelfde eigenschappen, zij het in mindere mate. Het betekent eerder, dat we tot gemeenschap en een relatie met God bestemd zijn.

We kunnen bijvoorbeeld bidden en contact met God hebben. Aan het begin van de wereldgeschiedenis leefden wij als mensen in een volmaakte omgeving en in een liefdevolle relatie met elkaar; bovendien in volkomen harmonie met God.

Toen bestonden er ook geen 'identiteitscrises'

Niet alleen wij als mens waren volledig tevreden met en vonden onze bestemming in ons bestaan in deze wereld – ook God keek met genoeg naar ons en was blij met ons! Dat kunnen we weten, omdat de Bijbel ons zegt, dat na het voltooien van de schepping - met de creatie van de mens - alles perfect was. **God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was** (Genesis 1:31). Zo lang wij in het paradijs luisterden naar de aanwijzingen van God, leefden we gelukkig en in volkomen harmonie met Hem. We wisten, wie we waren en waarom we op deze aarde waren.

Onze situatie nu is totaal anders. Maar waarom is dat zo? Wat is er toch gebeurd?

5. De grootste ramp uit de wereldgeschiedenis ***De mens komt in opstand tegen God***

Wat is de grootste ramp, die wij als mensen hebben meegemaakt?

Veel krantenkoppen en het nieuws op radio en tv maken ons wel heel duidelijk, dat er iets niet in orde is in de wereld. Het is erg goedkoop om te klagen over het geweld, de oneerlijkheid in de vorm van misdaad, fraude en de fouten in de maatschappij. Maar voordat we met de vinger naar anderen wijzen, moeten we eerst naar de oorzaken kijken. In de Bijbel staat: **Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd** (Romeinen 5:12).



God heeft ons maar één beperking opgelegd

Onze eerste voorouders, de eerste mensen (Adam en Eva) leefden in grote vrijheid. **'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven'** (Genesis 2:16,17). Dat is de manier, waarop God wilde testen of we het vertrouwen dat Hij in ons gesteld had, wel waard waren en of we de vrijheid, die Hij ons had gegeven, wel

aankonden. Maar de duivel verleidde Eva om te gaan twijfelen aan de woorden van God en om tegen Zijn wil in te gaan. **De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan** (Genesis 3:6).

Op dat moment 'kwam de zonde in de wereld'

Door die bewuste daad van ongehoorzaamheid veroorzaakten Adam en Eva een scheiding tussen hen en God. Ineens stond er een muur tussen God en de mens. In plaats van God lief te hebben, waren ze nu bang voor Hem. **Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen** (Genesis 3:8). Ze voelden zich niet langer veilig, tevreden en gelukkig; ze waren zich nu door hun zonde bewust van hun schuld en ze waren bang.

Het gescheiden zijn van God was het gevolg

God heeft gezegd, dat het contact met Hem verstoord wordt, zodra wij Hem niet meer gehoorzamen; en zo is het ook gebeurd. Op die manier werden we als mensen op dat verschrikkelijke moment gescheiden van God en daarom zijn we geestelijk dood. Vanaf dat moment hebben we ook te maken met de lichamelijke dood – het resultaat van onze zonde. Maar dat is nog niet alles: Adam en Eva lieten hun kapotte en zondige wezen voor ons achter als een kwalijke erfenis. En tot op de dag van vandaag is dat nog zo. **Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd** (Romeinen 5:12). Let u even op dat woordje 'ieder' - daar valt dus iedereen onder. We zijn allemaal zondaars en we zullen daarom sterven. **Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons** (1 Johannes 1:8). Ons leven is daar het bewijs van en de diverse bijbelteksten die hierover gaan, zijn waar.

Leven we echt zo, dat het God aangenaam is?

Bent u altijd eerlijk, vol liefde en niet egoïstisch – dus volmaakt zonder schuld? God kent het antwoord op al deze vragen en u ook, als u eerlijk bent. **Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God** (Romeinen 3:23) (Een andere vertaling zegt: Niemand heeft iets, waarmee hij God kan behagen). Ieder mens is een zondaar – van geboorte af aan en van nature, op grond van zijn eigen handelen en door zijn eigen beslissingen. Ook u moet een beslissing nemen, nu u deze feiten en de gevolgen ervan kent.

6. Hopeloos ten einde raad

De mens is een slaaf van de zonde

Ongeneeslijk verloren

Wanneer er een ziekte bij ons wordt vastgesteld, stellen we direct de vraag: "Hoe ernstig is het?" Maar die vraag is des te dringender als het om 'geestelijke ziekte', om zonde gaat. We geven gemakkelijk toe, dat we 'zondaren' zijn, omdat we waarschijnlijk niet precies weten, wat dat betekent. We denken daarbij misschien alleen aan de algemene onvolkomenheden van onze menselijke natuur; mogelijk verstoppen we ons ook achter de uitvlucht 'Dat doet toch iedereen?' Maar door dat te zeggen, omzeilen we de eigenlijke vraag: Hoe slecht staat het er met ons echt voor? De Bijbel geeft ons daarop een antwoord.



De Bijbel zegt ons dat we door en door slecht zijn.

Dat betekent ook, dat we niets goeds kunnen doen. Maar de Bijbel constateert ook, dat de zonde tot in ieder facet van ons menselijke wezen is doorgedrongen – ook in ons denken, voelen, willen en in ons geweten; in onze emoties en onze fantasie. **Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?** (Jeremia 17:9). Het probleem is in feite niet, wat we in een bepaalde situatie gedaan hebben en wat een verzachtende

omstandigheid zou kunnen zijn. Het probleem is, wat we zijn. Wij zijn mens en we zondigen steeds opnieuw, omdat we door onze eigen natuur daartoe verleid worden.

Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid (Marcus 7:21,22).

Voor God is iedere zonde gruwelijk

Heeft u opgemerkt, dat in deze bijbeltekst (vorige alinea) gedachten, woorden en daden uit allerlei terreinen van het leven worden opgesomd? Soms beperken we onze opvattingen van 'zonde' tot misdaden als moord en beroving, maar de Bijbel geeft ons geen enkele ruimte om er zo'n bekrompen opvatting van zonde op na te houden. Alles, wat niet beantwoordt aan de absolute maatstaf van God, is zonde. Al het onvolkomene wat we zeggen, denken of doen, is zonde. ***Wie zou kunnen zeggen: 'Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben vrij van zonden'?*** (Spreuken 20:9). U misschien?

Zonde is rebellie tegen de heerschappij van God en tegen Zijn wetten

leder die zondigt, overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden (1 Johannes 3:4). Er bestaat geen wet, die ons dwingt om te liegen, te bedriegen, onreine gedachten te hebben of op een andere manier te zondigen. Daarover beslist u zelf. Als we de heilzame geboden van God overtreden en daardoor God bewust aan de kant zetten, is dat erg; God laat niet zo gemakkelijk met zich sollen. ***God is een rechtvaardige rechter*** (Psalm 7:12). God zal nooit een zonde door de vingers zien. We kunnen ervan overtuigd zijn, dat geen enkele zonde onbestraft zal blijven. Gedeeltelijk worden we in dit leven al getroffen door de straf van God daarop, maar de uiteindelijke bestraffing komt na dit leven, als we dood zijn – op de oordeelsdag. ***leder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden*** (Romeinen 14:12).

7. Onze toekomst zonder God

De mens is op weg naar de eeuwige ellende

Over wat er met ons gebeurt na onze dood – daarover hebben we de meest uiteenlopende gedachten. Sommigen denken, dat dan alles over is; anderen denken dat we allemaal in de hemel komen. Weer anderen geloven in een plaats, waar de zielen van de zondaren gereinigd zullen worden voordat ze in de hemel komen. Maar van al die voorstellingen is niets in de Bijbel terug te vinden.

Wat God erover zegt, is echt anders en helder

Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel (Hebreeën 9:27). Wie in een juiste relatie met God leeft, zal in de hemel worden opgenomen om daar de eeuwigheid in de heerlijke aanwezigheid van God door te brengen. Alle anderen staat een andere eeuwige verblijfplaats te wachten. ***Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit*** (2 Tessalonicenzen 1:9). De Bijbel gebruikt voor deze toestand meestal het woord 'hel'.



De hel bestaat echt

De hel is geen uitvinding van de kerk. De Bijbel spreekt zelfs vaker over de hel dan over de hemel. De vromen van toen kregen de vraag door Jezus voorgelegd: ***Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?*** (Matteüs 23:33). Dat was geen retorische vraag. Jezus heeft ook op een andere plek over de hel gesproken. ***Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen*** (Lucas 12:5).

De hel is een vreselijke plaats

Er zijn veel beschrijvingen van deze plaats. Het zijn stuk voor stuk beschrijvingen van een plaats van lijden. Je vindt daar duisternis en vuur. ***Dan zullen ze in de vuuroven geworpen worden; daar zullen ze jammeren en knarsetanden*** (Matteüs 13:42). Het zijn harde woorden, maar ze zijn wel waar. De mensen die zich daar bevinden, staan onder de vloek van God. Daar is niets goeds te vinden – ook niet de minste hulp of verlichting van pijn.

De hel is definitief – je komt er niet meer uit

Er bestaat geen uitgang in de hel; er is geen weg terug, dus er is ook geen ontkomen aan. Dat wil zeggen dat de mens na zijn overlijden niet meer kan overstappen van de hel naar de hemel: ***Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken*** (Lucas 16:26). De schrik, de eenzaamheid en de ellende van de hel zijn er niet om de mens een heropvoeding te geven; ze zijn de eeuwige straf.

De hel is een plaats, die je zelf kiest

Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. God beloont ieder mens naar zijn daden (Romeinen 12:5, 6). Je vindt in de hemel en in de hel dus alleen maar vrijwilligers. De toorn van God zal hen treffen, die tijdens hun leven Jezus Christus hebben afgewezen en in plaats daarvan zich hebben overgegeven aan onrecht. Ze hebben het reddende aanbod van God afgewezen. Ze wilden hier zonder God leven en Hij neemt hun besluit serieus. Je kunt God dus niet verwijten dat Hij daarin onrechtmatig handelt.

Bangmakerij of liefde?

Christenen krijgen vaak het verwijt, dat ze met de begrippen 'zonde' en 'hel' de ander angst willen aanjagen. Maar wat moet God dan doen? Moet Hij de mensen hun ondergang tegemoet laten rennen? Is dat liefde? De Bijbel laat ons Gods motief zien: ***Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik*** (Openbaring 3:19). Als het om de hel gaat, kunt u beter nog eens over uw leven nadenken.

8. Religieus zijn is niet genoeg

Jezus Christus is de sleutel

We zijn 'ongeneeslijk religieus'

Uit alle culturen zijn honderden pogingen bekend om ons verlangen naar vrede met God te stillen. Ons zoeken richt zich via de wereldgodsdiensten op zon, maan en sterren; op aarde, vuur en water; op beelden van hout, steen of metaal; op vissen, vogels en

andere dieren. Mensen bidden tot ontelbare godheden en geesten. Maar ook in onze zogenaamd geciviliseerde maatschappij worden bv. geld of liefde al gauw een afgod. ***Ik kijk om me heen, maar er is niemand, onder jullie zie ik geen enkele raadgever, niet één die op mijn vragen kan antwoorden. Jullie zijn allemaal even armzalig en nietig en jullie daden betekenen niets; wind en leegte zijn jullie beelden*** (Jesaja 41:28, 29).



Religiositeit kan onze zonde niet goedmaken

Religieuze organisaties moeten de mensen helpen om met God in het reine te komen. Maar omdat ze steeds een inspanning van onze kant vereisen om tot verlossing te komen, blijft dat altijd een nutteloze onderneming. Dat komt, omdat ook onze beste vorm van religiositeit gebrekkig is en dus in Gods ogen niet voldoet. God vraagt volmaaktheid. Door menselijke en religieuze prestaties en ervaringen – of het nu om doop, communie, belijdenis, kerkbezoek, gebed, actief inzetten van tijd en energie, bijbellezen of wat dan ook

gaat – geen enkele zonde wordt daardoor goedge maakt.

Door onze goede daden maken we onze slechte daden niet ongedaan

Als u met God in het reine wilt komen, moet u vertrouwen op het offer van Jezus, dat Hij voor ons bracht. ***Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan*** (Efeziërs 2:8,9).

Religieus zijn kan de zondige natuur van de mens niet veranderen

Ons gedrag, onze levenshouding is niet het eigenlijke probleem; dat is niet meer dan een symptoom. Wanneer we naar de kerk gaan of aan andere religieuze bijeenkomsten deelnemen, voelen we ons misschien prettig. Maar het verandert niets aan onze feitelijke toestand. ***Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet!*** (Job 14:4) (Een andere vertaling spreekt over het feit dat we van onze geboorte af aan met schuld beladen zijn en niets goeds kunnen voortbrengen.)

Erg goed – maar dat is niet voldoende

Het bezoeken van een bijeenkomst of kerkdienst en bijbellezen zijn niet verkeerd. Het is bijvoorbeeld helemaal niet fout om naar een kerkdienst of bijeenkomst te gaan, de Bijbel te lezen of te bidden. God vraagt zelfs van ons om dat te doen, maar die activiteiten maken nog geen christen van ons.

9. God zoekt zelf contact met ons

Jezus Christus laat zien, hoe uniek Hij is

Als onze eigen daden ons niet kunnen redden, hoe is het dan toch mogelijk om in de hemel te komen? Is dat verlangen kansloos? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, is het essentieel dat we begrijpen wat er gebeurde toen Jezus stierf, en wat Zijn dood voor ons kan betekenen.



Omdat God rechtvaardig en heilig is, moet Hij onze zonden wel bestraffen

Maar de Bijbel zegt ook: **God is liefde** (1 Johannes 4:8). God haat weliswaar de zonde, maar Hij heeft de zondaar lief en wil hem graag zijn zonde vergeven. Maar hoe kun je nu vergeving ontvangen, als Gods gerechtigheid onze geestelijke en lichamelijke dood vereist? Alleen God zelf kon dit dilemma oplossen – en dat heeft Hij gedaan in de persoon van Jezus Christus. **En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld** (1 Johannes 4:14).

Gods Zoon is mens geworden

Ook al was Jezus volledig mens, toch behield Hij Zijn goddelijke karakter. **Want in hem is de goddelijke volheid lichamenlijk aanwezig** (Kolossenzen 2:9). Jezus Christus is uniek. De Bijbel laat dat steeds weer horen.

Zijn geboorte was uniek

Hij heeft geen menselijke vader gehad. Door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest werd Jezus in het lichaam van een maagd verwekt. **De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God** (Lucas 1:35).

Zijn woorden waren uniek

Ze [de mensen in de synagoge waar Jezus sprak] **waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag** (Lucas 4:32).

De wonderen die Hij deed, waren uniek

Toen aan Jezus gevraagd werd, op gezag van wie Hij optrad en wonderen deed, verwees Hij naar Zijn daden. **Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt** (Matteüs 11:5).

Zijn hele leven was uniek

Want de hogepriester [Jezus Christus] die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde (Hebreeën 4:15). Dit vers laat ons duidelijk zien, dat Jezus als mens de wet van God in alle opzichten heeft gehouden en daarom had Hij dus eigenlijk de straf voor de zonde, de dood, niet moeten ondergaan. Toch werd Hij onder valse beschuldigingen gearresteerd en op basis van gelogen getuigenverklaringen werd Hij veroordeeld en tenslotte in de buurt van Jeruzalem op een heuvel gekruisigd. Toch was Zijn dood geen 'ongelukkig toeval'. ***Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden*** (Handelingen 2:23). De Vader had de Zoon naar de aarde gestuurd met de opdracht om de straf voor de zonde op zich te nemen. Jezus heeft dat vrijwillig gedaan. ***De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen*** (Matteüs 20:28).

Zijn sterven was net zo uniek en belangrijk als Zijn leven

De weg naar verlossing in Jezus Christus laat zich heel goed weergeven met de woorden van deze tekst: ***Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft*** (Johannes 3:16).

Nog even dit: De verslagen over het leven van Jezus Christus kunt u vinden in de Bijbel; kijkt u daarvoor in de eerste vier Evangelieën, het begin van het Nieuwe Testament.

10. De liefde van God wordt zichtbaar

Jezus Christus geeft alles op ten behoeve van ons

Over Jezus zou heel veel te zeggen zijn - Zijn onvoorstelbare wonderen of Zijn voorbeeldig leven. Maar al de verslagen over Zijn leven in de Bijbel komen samen in het verslag van Zijn dood en Zijn opstanding. Wat is daar nu zo bijzonder aan, dat de Bijbel er zoveel aandacht aan schenkt? Het antwoord hierop luidt: Hij stierf in onze plaats, belast met onze zonden, maar tot onze verlossing.



Jezus stierf in onze plaats

God is heilig en daarom kunnen zondaren nooit bij Hem komen en zijn ze reddeloos verloren. God verlangt immers van ons een gerechte straf voor iedere zonde die we begaan hebben. Maar in plaats van ons te veroordelen, lezen we in de Bijbel dat er een geniale uitweg bestaat: **Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren** (Romeinen 5:8). De Zoon van God heeft zich bereid verklaard, te sterven om deze wonderbare reddingsactie mogelijk te maken. Hij nam onze plaats in om voor onze zonden te boeten. **Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig**

was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd

(1 Petrus 3:18). Hier zie je op en top de liefde van God.

Jezus stierf, belast met onze zonden

Dat is het duidelijke bewijs van Gods heiligheid. De dood van Jezus was niet in scène gezet en was geen loze vertoning. De straf op de zonde moest volledig en helemaal betaald worden. Jezus moest de meest verschrikkelijke pijn en martelingen doorstaan. Toen Hij aan het kruis hing, riep Hij: **'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'** (Marcus 15:34). Op dit vreselijke moment keerde God, de Vader, zich af van Zijn geliefde Zoon want Jezus moest de straf van het gescheiden zijn van Zijn Vader doorstaan. Toen Jezus onze plaats innam, werd Hij volledig verantwoordelijk gemaakt voor onze zonden - net alsof Hij die zelf had begaan.

Jezus stierf om ons te redden

Doordat God Jezus op de derde dag opgewekt heeft van de doden, heeft hij laten zien, dat Hij het offer van Jezus als volledige genoegdoening voor onze zonden aanneemt. **Door de heilige Geest** [werd Hij] **bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood** (Romeinen 1:4). Dat was de basis voor de volledige vergeving voor iedereen, die anders onderweg geweest zou zijn naar de veroordeling in de hel.

Maar wat heeft dat nu allemaal met u te doen? Hoe kunt u met God in het reine komen? Hoe wordt Jezus Christus uw persoonlijke redder?

11. Mijn reactie daarop

Verlossing vinden

Wilt u gered worden?

Wilt u met God in het reine komen? Als God u heeft laten zien, wat u mist en als u zich door Hem wilt laten redden, dan moet u **zich bekeren tot God en geloven in Jezus, onze Heer** (Handelingen 20:21).

Zich bekeren tot God

Dat houdt een totaal nieuwe levenshouding in. Dat vereist dus een totale verandering van aanpak. U moet eerst bekennen dat u een zondaar bent, die in opstand is tegen een heilige en liefhebbende God. Maar er is ook een verandering van hart nodig – spijt, berouw en schaamte over uw verwerpelijke leven in zonde tot nu toe. En u moet bereid zijn, de zonde de rug toe te keren om uw leven een nieuwe richting te geven. God roept de mensen op om zich tot Hem te bekeren. **De mensen moesten tot inkeer komen en God gaan eren, en zich gaan gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste** (Handelingen 26:20). Daar draait het helemaal om.



Bekering betekent: een nieuwe richting kiezen

Van harte ervoor gaan om zo te leven, dat het God behaagt. Dat wil zeggen: het van harte belijden: **U bent de messias, de Zoon van de levende God** (Matteüs 16:16). En dan gaat het eigenlijk hierom: volledig op Jezus Christus vertrouwen, want Hij heeft Zijn leven voor u gegeven. **Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op**

dat moment nog schuldig waren, gestorven (Romeinen 5:6).

Afleidingsmanoeuvres

Uw trots en uw zondige natuur zullen u beslist laten denken, dat u toch beter op uw eigen fatsoen en uw religieuze inborst kunt vertrouwen. Maar u heeft geen keus. U mag uw vertrouwen op niets en niemand anders stellen dan op Jezus Christus. Alleen Hij kan u redden. **Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten** (Hebreeën 7:25).

Geen woorden, maar daden

Als God u heeft laten zien, wat er bij u aan schort en u het verlangen gegeven heeft om u tot Jezus te bekeren, doet u het dan nu! Alleen ... hoe doe je dat? Nou, u belijdt aan

God, dat u een schuldige en reddeloos verloren zondaar bent en u vraagt Jezus vanuit de grond van uw hart om u te redden. Bid Hem ook, dat Hij Heer in uw leven zal zijn. Hij heeft daar recht op. Vraag Hem ook, u te helpen om uw zonde op te geven en voor Hem te gaan leven.

Een oprecht gebed kan er zo uitzien:

God, ik ben tot het inzicht gekomen, dat ik tot nu toe zonder U heb geleefd en door mijn zonde van U gescheiden ben. Vergeeft U alstublieft mijn zonden. Dank U, dat U Jezus Christus in mijn plaats hebt laten sterven en dat Hij uit de dood is opgestaan. Ik zou graag willen dat U van dit moment af aan het centrale punt in mijn leven bent. Dank U voor Uw liefde voor mij. AMEN.

God komt Zijn belofte na

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered (Romeinen 10:9). Wie oprecht vertrouwt op Jezus als zijn Redder en Hem als Heer in zijn leven erkent, mag de belofte die in dit bijbelvers wordt uitgesproken, op zichzelf betrekken.

12. Genieten van het nieuwe leven

De eerste stappen in het leven als christen

Toen u uw vertrouwen op Jezus Christus ging stellen, bent u voor God een nieuwe mens geworden. Deze transformatie is te vergelijken met een nieuwe geboorte. Dat verklaart bijvoorbeeld ook dat u nu een volledig andere relatie met God hebt. De Bijbel noemt dat 'rechtvaardig zijn'.

U hebt nu vrede met God

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus (Romeinen 5:1).



Dankzij Jezus is uw schuld weggedaan

Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt (Handelingen 10:43).

U behoort nu tot het gezin van God

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden (Johannes 1:12).

Uw eeuwigheid is veiliggesteld

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld (Romeinen 8:1).

God zelf is in de persoon van de Heilige Geest in uw leven gekomen

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is (Efeziërs 1:13). Is dat niet fantastisch? Nu kunt u groeien in uw nieuwe geestelijke leven. Daarbij zijn de volgende vier punten erg belangrijk.

Gebed – praat iedere dag met God

God is blij als u met Hem wilt praten, want Hij is een vriend en een Vader en Hij is geïnteresseerd in ieder klein detail van uw leven. Praat met Hem over uw gezin en familie, uw werksituatie, uw vrienden en vriendinnen, uw zorgen en uw wensen. Dank Hem voor Zijn goedheid en vraag Hem om vergeving, wanneer u ergens een steek hebt laten vallen. God heeft altijd een open oor voor u. Hij wil u vergeven en Hij wil u in alles terzijde staan. U kunt Hem iedere dag om vergeving vragen. Ook kinderen van God zijn immers niet volmaakt. ***Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad*** (1 Johannes 1:9). Als u bidt, hoeft dat niet op een bepaalde tijd of altijd op dezelfde plaats te gebeuren. Die herkenbare situatie kan er overigens wel toe bijdragen, dat u rust krijgt om bij God te komen en Zijn stem te horen. Wanneer u bidt, wil God u geven wat u Hem vraagt en daarom is het goed om regelmatig te bidden.

Bijbel – maak Gods Woord tot de basis van uw leven

God wil u graag laten weten, wat Hij op Zijn hart heeft. Dat kan Hij op verschillende manieren doen. Zo zou u Zijn stem kunnen horen tijdens het lezen van de Bijbel en dat zal u helpen om beter te begrijpen, wie God is en hoe Zijn perfecte plan voor uw leven er uitziet. ***Onderzoek wat de wil van de Heer is*** (Efeziërs 5:10). Het beste is om te beginnen met een van de Evangeliën in het Nieuwe Testament, bv. dat van Lucas. Dan kunt u verdergaan met de Brief van Paulus aan de Romeinen, want daarin staan het nut en het doel van ons leven begrijpelijk beschreven. De Heilige Geest zal u leiden bij het lezen van Gods Woord. U zult ervaren, hoe u in de loop der tijd steeds meer gaat begrijpen.



Gemeenschap – zoekt u christenen op, die u kunnen ondersteunen in uw leven als christen

Het is altijd Gods wens geweest, dat we niet als eenzame strijders door het leven zouden gaan, maar dat we andere christenen zouden ontmoeten en met hen een liefdevolle relatie zouden opbouwen. Zo kunt u van elkaar leren; u kunt samen Gods Woord lezen en erover horen spreken; u kunt elkaar begeleiden en samen de

boodschap van de liefde van God delen met andere mensen. Vrienden van God hebben elkaar nodig. Daarom zou ik willen zeggen: Sluit u aan bij een christelijke gemeente en beleef daar, hoe bevorderlijk de gemeenschap met andere christenen voor uw geloofsleven is. Daar zult u het ook heerlijk gaan vinden om de gaven en talenten die God u gegeven heeft, voor anderen in te zetten. God vindt dat ook belangrijk, want Hij dringt daar in Zijn Woord ook op aan. ***Blijf niet weg van de samenkomsten, zoals sommigen doen, maar bemoedig elkaar juist, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen*** (Hebreeëen 10:25).

Dienen – laten zien dat u een veranderd leven leidt als christen

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient (Deuteronomium 10:12). Het zou het hoogste doel in uw leven moeten zijn om een Gode welgevallig leven te leiden. Bovendien zou het een eer voor u moeten zijn om uw specifieke vaardigheden in dienst van God te stellen. ***Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid*** (Efeziërs 2:10). Wees bereid om anderen te vertellen wat God voor u heeft gedaan. Dat wordt niet alleen gevraagd van ons, die al op Hem vertrouwen; het is ook een genoegen om dat te kunnen doen. ***Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht*** (1 Petrus 2:9).

Colofon

Aktion: In jedes Haus e.V. (AJH)

**Adres:**

Telegrafenstr a e 25
D-42477 Radevormwald

Postbus:

Postfach 1120
D-42460 Radevormwald

Telefoon: 0049 2195-91560

E-Mail: ajh@ajh-info.de

Internet: www.ajh-info.de

Evangelisatie-site: www.entdecke-neues.de

Internationale bijbelbasiscursus: www.the-good-news.de

Vertaler / Redactie: Dick van Bloois

Afbeeldingen:

Voorblad: Fotolia-66424228-iordani; Guten Tag: Fotolia 61050651- Scisetti Alfio

Deel 1: pixabay-804939; Deel 2: pixabay-787253; Les 3: pixabay-113401

Deel 3: pixabay-419057; Deel 4: pixabay-430557; Deel 5: pixabay-764983

Deel 6: pixabay-665591; Deel 7: pixabay-58212; Deel 8: pixabay-169238

Deel 9: fotolia-66892376- Romolo Tavani; Deel 10: fotolia-76972189- Alberto Masnovi; Deel

11: fotolia-82725689- Gina Sanders; Deel 12: fotolia-66573128- vinogradov_il;

Deel 12: fotolia-78455410- mariesacha

Copyright   „Aktion: In jedes Haus“, Radevormwald. Sprache: Niederl ndisch

De geciteerde teksten komen bijna allemaal uit de Nieuwe Bijbelvertaling NB 2004, Jongbloed, Heerenveen.